

Caroline,

Det måste in mer pengar i den krisande ekonomin, det har du rätt i, men bara om vi skall fortsätta med nuvarande ordning. Dom klokas skatteförslag förhindrar även det ökade behovet av skuldsättning. Banker skall syssla med betalningsförmedling samt lån enbart, inte ”leka med pengar”, bara serva medborgarna alltså.

Pengar är ett hjälpmedel för att bedriva handel med varor och tjänster. Byteshandel skulle fungera men är opraktisk, alltså skulle då bankerna ”inte ha något att leka! med blir en logisk slutsats.

Mer pengar måste in i den allt mer krisande realekonomin vilket måste ske inom trovärdiga ramar. Som det ser ut nu är det riktigt och sedan kan man fråga sig om vad ”trovärdiga ramar” är men vi passar där då få aktörer vi känner till har låg trovärdighet för oss.

Dom kloka ([www.Domkloka.se](http://www.Domkloka.se)) skatteförslag innebär att bankerna temporärt kommer att kunna skapa pengar genom att från ett nyupplagt tomt konto dra ett lånebelopp som ställs till låntagarens förfogande så att denne kan göra betalningar till andras konton. Banken kommer dock bara kunna ta betalt för sina utgifter för personal, utrustning, lokaler och utifrån köpta tjänster.

Den kommer av konkurrensskäl att vara tvungen att driva verksamheten till självkostnadspris och inte kunna ge någon vinstutdelning till aktieägare eller andelshavare. Samma sak kommer att gälla för alla företag i landet vilket troligen kommer att innebära att de anställda kommer att överta ägandet till många av dem.

Det innebär i sin tur att de anställda och leverantörerna av varor och tjänster får inkomster som kommer att spridas ut i resten av samhället och möjliggör att låntagaren kan sälja varor eller tjänster för ett motsvarande belopp och då kan betala tillbaka sin skuld på lånet och de kostnader som banken har för hanteringen av det aktuella lånet utan att någon ny skuldsättning tvingas fram.

Det är räntor och vinstutdelningar som nu tvingar fram växande skuldsättning. Inte att bankerna delar upp noll kronor i en tillgångs- och en skuldsida.

Krisen i realekonomin beror på att företagen, inklusive bankerna, betalar vinstutdelningar till ägarna vilka i sin tur inte använder hela den inkomsten till inköp av varor och tjänster utan i stället ökar på sitt ägande i samma eller andra företag, befintliga eller nystartade. Den förvärras dessutom av att staten över en konjunkturperiod enligt riksdagsbeslut skall sträva efter ett överskott och att många kommuner också agerar på samma sätt.

”Pengar skapas genom skuldsättning så med andra ord blir det att skapa ett behov av ökad skuldsättning” skriver Du vidare och i princip så är det rätt.

Resultatet blir naturligtvis att landets invånare fortlöpande måste lockas eller tvingas att i genomsnitt öka sin skuldbörda om räknestycket skall gå ihop. Men bankerna måste enligt lag säga nej när låntagarnas inkomster inte längre räcker till för att betala räntor ock amorteringar.

En ökande del av invånarna drivs då att i stället söka lån hos diverse kreditgivare som begär betydligt högre räntor vilket gör att medlen för inköp av varor och tjänster kommer att minska och arbetslösheten växa snabbt. Vi får en tillväxt av elände. Dessa kreditgivare är åtminstone till en del finansierade av banker.

”Invandringen är den största trovärdiga anledningen” noterar du och har viss anledning men inte så stor. Räntebetalningar och vinstutdelningar är ett betydligt större problem. När det gäller kostnaden för invandringen så uppgår den till c:a 5,5 % per år av BNP. Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till knappt 4 580 miljarder kronor år 2017. Detta innebär då en kostnad på 252 miljarder kr. Uppgiften kommer från Näringslivets Ekonomifakta. Det framgår inte om man då tagit hänsyn till att många faktiskt har en yrkesutbildning eller akademisk utbildning och arbetserfarenhet och många unga åtminstone delvis skolutbildning och att det svenska samhället inte behövt betala dessa kostnader.

Eftersom Dom klokas skattesystem har baserats på de faktiska kostnader som finns i SCB:s redovisning av kostnader och inkomster för staten, landstingen och kommunerna under år 2017 så ingår även kostnaden för invandring i det som finns med i vår Sverigebudget, se [http://www.enklasidan.com/PDF/Sverigebudget\\_2018-12-31.pdf](http://www.enklasidan.com/PDF/Sverigebudget_2018-12-31.pdf)

Framtida utveckling, en reflektion...

Det vi kan vara övertygade om är att flyktingströmmar och migration kommer att bli väldigt mycket större om vi inte klarar klimatmålen och att vi även måste minska den exploatering som många företag utsätter andra länder för.

Vi har nu, rätt uttryckt, fått börja betala av på det som ett antal europeiska länders tidigare makthavare roffat åt sig i s.k. kolonier eller på annat sätt beroende länder i Sydamerika, Afrika, Mellanöstern och andra delar av Asien. Kolonisationen av nuvarande USA var inte heller en vacker historia, i stort sett ett jättelikt folk mord på indianerna.

”Vilket innebär ökade skatter och försämrade välfärd” skriver du vidare och vi tycker att det inte är så stort problem utan det stora problemet är ränte- och vinstkostnader.

En ökning av befolkningen med 1 miljon folkbokförda skulle öka kostnaderna för medborgarlönen med 120 miljarder kr, 10 miljarder kr per månad. Dessa pengar försvinner inte i ett svart hål utan fördelas som inkomst på till företag och vidare till anställda och hamnar på konton eller som sedlar och dessa blir i sin tur underlag för avgifter för innehav av pengar. Om vi också antar att denna miljon människor kostar dubbelt så mycket per individ att hantera (extra undervisning, tolkhjälp, sämre hälsotillstånd m.m.) så lägger vi till 320 miljarder kr per år för detta. Totalt 440 miljarder kr.

Plockar vi bort den summan från det som i den tidigare budgeten användes för inköp av fastigheter så minskar de årliga inköpen från 810 miljarder kr till 370 miljarder kr. Då har vi inte rört den årliga amorteringen av den offentliga sektorns skulder på 100 miljarder kr eller den reserv för oförutsett som uppgick till 44,46 miljarder kr. De ovannämnda 320 miljarderna kan komma att revideras om vi får tag på mer dokumentation som visar något annat.

”Eftersom skuldsättningen måste rymmas inom ramen för den produktiva ekonomins skapande förmåga får de nyinkomna helt enkelt acceptera att arbeta under sämre villkor - lönedumpning - vilket spär på polariseringen”. Så kan man tycka Caroline men egentligen så är det fel pga att inget säger att de behöver arbeta under nuvarande villkor utan de skall få betalt utifrån vad de kan prestera. Någon lönedumpning behöver inte förekomma om inte företagen sätter detta i system men var och en får vara beredd på att få betalt efter hur stor nytta som han eller hon kan göra på arbetsplatsen.

”En ökad skuldsättning ger en högre total räntekostnad och den produktiva ekonomin kan inte längre bära bördan. Det är schack matt.” Bra beskrivet och i Dom klokas skattesystem finns ju, genom avgiften på innehavet av pengar, ett starkt motiv att låna ut de pengar man inte själv har ett närliggande behov av. Kostnaden för att ha ett belopp stående på ett konto eller i form av kontanta sedlar under en månad blir nästan 11,5 % per månad och då är det givetvis mycket bättre för företag och privatpersoner att låna ut de pengarna man själv inte snart behöver använda, utan att begära någon ränta.

Det är ju den som lånar som får betala avgiften så länge som låntagaren inte själv använder dem. Det är inte uteslutet att man kan få betalt för att låna pengar, d.v.s. betala en minusränta. Så någon schack-matt-situation behöver vi nog inte befara, upplever vi.

Hur pengar skapas är egentligen inte så stort problem, huvudsaken är att de inte blir räntebelastade. Men vi finner anledning att detaljerat återkomma kring detta.

Ett exempel på penningsskapande baserat på reallgångar ägde rum i Danmark i början av 1930-talet då det var mycket stora ekonomiska problem i de flesta länder.

I början av den danska JAK-rörelsens tid byggde man upp ett parallellt penningssystem där bönderna lämnade pant i sin jord och i gengäld fick tillgång till ett betalningsmedel som hanterades i en avräkningscentral. När man hade ett eget penningssystem som i början av 1930-talet uppgick transaktionsvolymen till c:a 1 % av den samlade transaktionsvärdet i Danmark och antalet användare var 50 000 personer och företag. 1933 förbjöds utgivning av egna andelspengar vilket tidigare var tillåtet.

J A K står för Jord Arbete Kapital, de tre produktionsvärdena i klassisk nationalekonomi. Kapital betyder inte pengar utan vad vi i dag kallar realkapital (maskiner, byggnader).

Vi vet inte om du har läst Dom klokas förslag till ett helt nytt skattesystem. Vi har nyss publicerat på FAQ vår Sverigebudget på [www.domkloka.se](http://www.domkloka.se). Välj sedan olika kategorier (områden) Nytt Skattesystem (S). PS! Vi ligger efter med vår publicering, då vi har bara publicerat drygt 80 frågor ännu och svar mot ca 480 st som finns i vår databas.

Där visas hur vi, med full finansiering genom en helautomatisk daglig avgift på det faktiska innehavet av pengar och slopande av alla andra skatter (moms, inkomstskatt, arbetsgivaravgift och diverse punktskatter) och därmed minskande administration uppnår följande resultat:

1. Varje folkbokförd invånare får en medborgarlön på 10 000 kr per månad (år 2017) även barn.
2. Räntorna åker ned till noll eller minusbelopp, men arbetet med lån och omkostnader måste givetvis betalas.
3. En arbetstidsförkortning från 8 till 5, eller t.o.m. 4 timmar per dag
4. Den totala konsumtionen av varor och tjänster kan minskas till en nivå som är nödvändig för att undvika en katastrofal temperaturstegring.
5. Vi får en rejäl omfördelning av resurser från de rikaste till den övriga delen av befolkningen. Det kommer att vara till fördel för minst 98 % av invånarna.
6. Vi kan flytta över anställda från administrativa uppgifter till arbetsområden där det råder brist på personal och klara av behövlig omskolning/utbildning.
7. Vi kan få stopp på utarmningen av landsbygden och hejda dyrbara investeringar i storstäderna. En levande landsbygd blir privatekonomiskt möjlig.
8. Den allmänna prisnivån kommer att minska med 30 – 40 %, detta främjar inhemsk produktion och minskar behovet av internationella transporter.
9. Det blir mycket svårt att föra över inkomster till skatteparadis. Svenska pengar blir automatiskt beskattade var de än befinner sig, antingen de finns på konton eller i form av sedlar.
10. Vi kan minska den offentliga sektorns skulder med ungefär 100 miljarder kr per år. ”Behovet” av växande privat skuldsättning bortfaller.

Som den senaste utvecklingen i Frankrike nu i november och december 2018 visat så är det inte heller möjligt att pressa de som har den sämsta ekonomin att bära den tyngsta bördan. Därför är det av mycket stor vikt att genomföra en skatteomläggning och införandet av en medborgarlön stor nog att leva på.

I det system vi föreslår skulle de 10 000 kronorna motsvara 15 000 kr i dagens skattesystem.

Hur våra pengar skapas är inte en överordnad frågeställning för Dom kloka då HELHETSKONCEPTET RSM självsanerar hela samhällsekonomin på ett smart sätt men vi återkopplar i detalj om det.

PS! Vi passar inte på Facebook där det mesta skall förklaras på 3 meningar max... vi respekterar däremot individer, om de orkar läsa allt, får presenterat underlag för hur vi tänker. All information är bra bara den ges brukar man säga. Klagomål blir det alltid ändå vid klagomuren... Facebook.

Bli medlem i Dom kloka: Valfritt: 50 - 300 kr insättes på bankgiro 158 – 6288 alt. Swish: 072-341 50 91

(tv. klientmedelskonton tillhörande TBST Group)

Märkes Ditt namn och ort, gärna mailadress att vi kan sända stadgar.

© 2018 Föreningen Dom kloka